

# Hervormde Gemeente Herwijnen

200 jaar kerkgebouw

1823 – 2023



Eerste  
steenlegging  
op 10 april 1823

Deze kerk is gebouwd nadat de vorige kerk, onder andere door overstromingen, zozeer beschadigd was dat herstel niet meer mogelijk bleek.

In 1820 is besloten een nieuwe kerk aan de hoger gelegen dijk te bouwen.

Op 10 april 1823 is hiervoor de eerste steen gelegd.



Pentekening  
Jacobus Stellingwerff

't Dorp en Kerk Herwijnen, 1640



Tekening  
Nicolaas Wicart

Kerk en omgeving, 2<sup>e</sup> helft 18<sup>e</sup> eeuw



**Contouren  
kerkgebouw  
tot 1820  
op de Algemene  
begraafplaats  
aan de Peperstraat**



Zicht op de kerk met op de  
voorground café  
“De Drie Morianen”  
en herberg  
“Wapen van Gelderland”



Blik op de kerk  
met rechts op de  
voorgond  
“De drie  
Morianen”  
en herberg  
“Wapen van  
Gelderland”  
Deze laatste is in  
1907 in vlammen  
opgegaan



**Blik op de kerk  
2023**





Torenspits met klokkenstoel en klok



Mechanische kerkklok en luidinstallatie



**Dakspanten en  
balken van  
het dak  
van de kerk**



Het ronde  
gewelf van  
de kerkzaal



Opschriften van ambachtslieden aangetroffen op de zuidelijke torenmuur 1946 / 1963



**Velen hebben monts genoeg om iemants werk te laeken**  
**Weinigen hants genoeg om beters self te maeken**



**Om 't iedereen van pas te maecken  
End' van elck te sijn bemint  
Sijn d'onmogelickste saecken  
Die men op de waerdt vindt.**



**8 December negentienhonderdzesenveertig**



**De ramen hebben een  
symbolische betekenis**

**Een kruis, het ronde eeuwigheidsteken  
en daarin het geboorteteken kind/Jezus**



**Dak restauratie  
1975**





**Dak restauratie  
1975**



De klokkentoren in 1975



**Torenspits na restauratie  
onderweg naar de kerk  
2003**

Kerk in Herwijnen heeft  
spits met klok weer terug

HERWIJNEN – De hervormde kerk in Herwijnen heeft zijn spits compleet met luidklok weer terug. De spits was aan een grondige opknopbeurt toe en werd daarom enkele maanden geleden van de kerk gelicht en overgebracht naar de werkplaats van de plaatselijke aannemer De Zeeuw.



Interieur  
'liturgisch centrum'  
vóór 1957



**Interieur  
vóór 1957**

**Midden in de kerk,  
tussen de banken  
staat een kachel**



**De ingang en het  
orgel, vóór 1957,  
met balkons naast  
het orgel en een  
houten voorportaal**